



	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	
GROEN	<p>LIEVE MONSTERS Ben jij wel eens bang voor monsters onder je bed? Wat is er eigenlijk zo eng aan monsters en hoe zien ze er dan uit? Groen gaat dit blok geen enge, maar hele lieve monsters maken. We leren ze coole skills en voeren goede gesprekken met ze. Misschien worden ze stiekem wel een beetje onze vriend... Uiteindelijk mag het lieve monster natuurlijk mee naar huis, voor onder je bed... DONS-docent(en): Eva</p>	<p>SPROOKJES IN EEN NIEUW JASJE Groen maakt dit blok nieuwe sprookjes. We luisteren goed naar bestaande sprookjes maar bedenken zelf een nieuw einde door middel van onze eigen verbeelding. Groen tovert zichzelf om tot de nieuwe Gebroeders Grimm en presenteert hun verhalen tijdens de blokafsluiting. Komt dat zien! DONS-docent(en): Hannah & Nilay</p>	<p>ALLE GROEPEN</p> <p>WONSDAG Op (w)Onsdag nemen we lekker de tijd om te spelen en doen we waar we zin in hebben. Een kei groot zandkasteel bouwen of opgaan in een zelfgemaakt spel. We gaan op pad naar het park of de kinderboerderij, of maken een toneelstukje, daarvan wordt iedereen blij! DONS-docent(en): Ruben & Sjoukje</p>	<p>WIJ HOUDEN VAN HOUT! Woody komt dit blok langs bij Groen! Hij kan niet zo goed ruiken met zijn houten neus, als hij liegt groeien zijn houten oren en hij is zo stijf als een plank. Maar hij kan wel heel goed bouwen en knutselen met zijn lievelingsmateriaal; hout! Groen gaat ontdekken wat je allemaal kunt met hout. Tak, boomstam, plank of kurk. We spelen, knutselen en timmeren flink aan de weg! DONS-docent(en): Elfi & Marieke</p>		
GEEL	<p>VERHAAL ZONDER TEKST De mooiste, spannendste, meest onvergetelijke verhalen zijn te horen in muziek. Ook muziek waarin helemaal geen tekst wordt gezongen? Daar zullen wij onze oren voor spitsen! Door ook te bewegen, te tekenen en te voelen leren we luisteren op een andere manier. Zal de tekstloze muziek ons toch een verhaal vertellen?! DONS-docent(en): Lieke & Lotte</p>	<p>VICTOR VER VALSER Met kunst maken is wel goed geld te verdienen, maar het is wel erg moeilijk om goede nieuwe ideeën te verzinnen. Victor schakelt de hulp in van Geel om bestaande kunstwerken na te maken om een lekker centje bij te verdienen. DONS-docent(en): Ruben</p>		<p>OPERA IS SAAAAAI #ECHTNIET Geel duikt dit blok in een levensecht opera-bordspel en wat voor een! We komen van alles tegen en voeren allemaal opdrachten uit: we bespelen magische toverfluiten, zien de boze koningin van de nacht en maken onze eigen zwarte tulpen. En uiteindelijk speelt Geel een eigen opera... dat wil je niet missen! DONS-docent(en): Emma & Eva</p>		
ORANJE	<p>BOOS Iedereen is wel eens boos. Daar is niets mis mee. Je kunt boos zijn op een ander, maar ook op jezelf omdat je iets stomms hebt gedaan. Soms kun je er voor kiezen om het op een andere manier op te lossen. Aan de hand van de verhalen van Toon Tellegen uit het boek 'is er dan niemand boos' zoeken we uit wat boosheid precies is en hoe je daar nu eigenlijk mee omgaat. DONS-docent(en): Marit & Nilay</p>	<p>NONSONGS Nonsongs kun je eten. Het komt uit Azië, zoals zoveel. Maar er is iets bijzonders mee aan de hand. Mensen weten niet goed hoe je Nonsongs kunt eten, ze bestaan uit letters en tja, hoe verteer je die? Nonsongs gaat eigenlijk nergens over, of toch? DONS-docent(en): Marthe & Sjoukje</p>	<p>BLOKAFSLUITING! GROEN, GEEL, ORANJE, BLAUW EN PAARS: 24 T/M 28 JUNI ROOD EN GOUD: 17 T/M 21 JUNI VAN 17.15 TOT 17.45</p>	<p>GRIEZELFEEST Oranje maakt kennis met de Griezeld CD van VOF de Kunst. We zingen liedjes, maken tekeningen van verschillende verhalen en kruipen in de huid van (eigenlijk hele lieve...) monsters! Kijk, luister en huiver, want Oranje maakt er een griezelfeestje van! DONS-docent(en): Hannah & Lieke</p>		
BLAUW	<p>MEDITEREN KUN JE LEREN Op maandag gaat Blauw super zen worden, uit ons hoofd en in ons lijf. Door middel van dansen, zingen, bewegen, muziek maken en... mediteren. Maar wat is dat eigenlijk? En waarom is dat zo goed voor je? Dat gaat Blauw allemaal onderzoeken. DONS-docent(en): Simone</p>	<p>HET RARITEITENKABINET Dames en heren, welkom bij het rariteitenkabinet van Blauw! Hier ziet u de siamese tweeling, de vrouw met de baard, de waarzegster, de reus met olifanten-neus en andere freaks die je in een ouderwets circus zou zien. We knutselen nieuwe ledematen, bedenken wat we in een glazen bol willen zien en daarnaast leren we ook nog echte trucs! Het wordt een ware freakshow! DONS-docent(en): Jeroen & Lisa</p>		<p>BLIND Stel je voor: je hebt nog nooit iets gezien. Geen kleur, geen licht, geen beweging of gezicht. Je vraagt je steeds af wat mensen bedoelen met mooi of lelijk. En wat is eigenlijk een schaduw? Blauw maakt kennis met Sam, die nog nooit iets van de wereld heeft gezien. Samen proberen we in geluid, in woorden of in tast de wereld voor Sam een beetje zichtbaar te maken. DONS-docent(en): Odil & Lisa</p>		GROEN, GEEL EN ORANJE
PAARS	<p>SCHWALBE Paars gaat dit blok lekker overdrijven. We bestuderen voetbalwedstrijden om deze theatrale techniek volledig onder de knie te krijgen. We oefenen in mimiek, lichaamstaal en gebaren. Wie wordt de beste Schwalbe-speler? DONS-docent(en): Hannah</p>	<p>CARNAVAL DE MORADO Juf Lieke is terug uit het prachtige Brazilië. Wat is er nou Braziliaans dan een carnaval? Ook hier in Nederland gaan we de zomer in en dat moet gevierd worden. Kostuums, dansen en muziek, Paars zal jullie dit blok mee de zomer in nemen! DONS-docent(en): Jantien & Lieke</p>		<p>RAAR IS LEUK! Raar is leuk, gewoon dat is zo saai! Paars gaat er in dit blok achter komen hoe raar we soms doen. En ook; hoe raar zij zelf al zijn! Wat is raar en waarom is soms iets raar maar soms ook niet? DONS-docent(en): Sophie</p>		
ROOD	<p>FLASHMOB! Flashmobs! Een soort stunts in het openbaar, maar wat zijn het nou precies? We gaan het uitzoeken dit blok en Rood gaat zelf een Flashmob verzinnen en uitvoeren! Kom zien wat voor leuks ze bedacht hebben aan het eind van het blok! DONS-docent(en): Emma</p>	<p>DONS-DETECTIVE Er is iets vreselijks gebeurd! In een heel belangrijk museum zijn allemaal diamanten gestolen. Ja, een heuse diamantroof! Rood legt deze curieuze zaak onder de loep en gaat uitzoeken wie de dieven zijn. Wie zijn het? En wie zijn het niet? Met een hoop puzzels en aanwijzingen komen we er misschien wel achter... DONS-docent(en): Eva & Steven</p>		<p>TOPENG CIREBON EN ZAOU LI DE MANFLA! Dit blok zal Rood een eigen moderne versie maken van deze maskerdans. Met scrapmateriaal, techniek, dans en muziek gaan ze aan de slag om aan het einde een spectaculaire show te geven! "Een mens is het minst zichzelf als hij uit eigen naam spreekt. Geef hem een masker en hij spreekt de waarheid." DONS-docent(en): Jantien & Joska</p>	BLAUW, PAARS, ROOD EN GOUD	
GOUD	<p>DANCE IT UP! We gaan met Goud dit laatste zonnige blok dansstijlen leren uit talloze landen en culturen over de hele wereld. Deze voegen we samen tot een magische en epische dansshow! Dance. It. Up. DONS-docent(en): Steven</p>	<p>IETS NIEUWS Leren begint eigenlijk altijd met iets nieuws. Nieuwe informatie, een nieuwe manier van aanpakken of van kijken en zo ontwikkelen we ons. Om dit te ondersteunen gaat Goud elke week iets nieuws leren. Elke week gaan wij ons individueel of samen storten op het leren van iets nieuws om zo vol nieuwe kennis en beter ontwikkeld bij de eindpresentatie aan te komen. DONS-docent(en): Lodi & Marit</p>		<p>UTOPIE Wat ik het liefste wil? Wat ik het allerliefste wil? Geen regels, grote robots bouwen en dingen slopen, oh, en eten, heel veel eten. Goud zoekt uit wat Utopie voor hen betekent. DONS-docent(en): Marthe & Nilay</p>	<p>CHALLENGE ACCEPTED Wie kan er het meeste ontbijtkoek in zijn of haar mond stoppen? Wie kan er het langste op een been staan? En wie is er het beste in het maken van super lastige raadsels? Iedere week doen we een nieuwe challenge... Wie heeft er aan het eind de meeste punten verdient? DONS-docent(en): Sophie</p>	