



DONS

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 – DONS 3



BLOK 1
VAN 30 AUGUSTUS
TOT 5 NOVEMBER

	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG
WIT	“DROOMVRIENDJE” Wij gaan dansen, spelen en zingen door een droom die jij helemaal zelf mag verzinnen. Zou jij vliegen? Alles van snoepjes maken? Of springen op de sterren? Alles kan in dromenland! Maar o nee! Wat is dat nu? Een monster in mijn droom, help! Gelukkig kunnen we ons droomvriendje vragen te helpen bij enge dromen. Mijne is heel klein met een roze glittervacht, lief, grappig en durft echt alles! Hoe ziet jouw droomvriendje eruit? DONS-docent(en): Elodie	DE ELFEN SCHOOL Ergens diep in het bos, onder een omgevallen boom staat een paddenstoel. In die paddenstoel zit misschien wel de leukste school van de hele wereld, de elfen school! Wit mag dit blok op les bij elfen juf Elvera. We leren hoe we met dieren kunnen praten, stiekem mensen kunnen helpen en maken onze eigen vleugels. En misschien krijgen we wel onze elfen diploma! DONS-docent(en): Eva B	ALLE GROEPEN Op woensdag is DONS 3 gesloten.	HET KLEURENMONSTER Vrolijk, boos, verdrietig, bang of kalm. Bij elk gevoel hoort wel een kleur. Wit gaat op ontdekking door alle kleuren van de regenboog! Hoe dans jij als je blij bent? Wat kan je doen als iemand verdrietig is? En van welke plek word jij rustig? We gaan spelletjes spelen, dansen, tekenen en verhalen maken! Het kleurenmonster helpt ons in deze ontdekkingsreis. Weet jij hoe het voelt om verliefd te zijn? DONS-docent(en): Elodie (& Kaily)	WIT EN GROEN IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN! “Juf, ik heb nog nooit met m'n neus geschilderd!” OF “Ook heb ik nog nooit appelmoes met dropveters gegeten!” DAN GAAN WE DAT TOCH DOEN! Op vrijdag gaan Wit en Groen net als Pippi Langkous nieuwe dingen uitproberen, ontdekken en meemaken. Wat heb jij nog nooit gedaan, maar kun je denk jij wel? DONS-docent(en): Maris & Talitha
GROEN	EEN KAKELBONT GEVAL Het heeft een aapje, twee oranje vlechten, een kakelbonte villa en is mega sterk... Pippi Langkous! Wij duiken op maandag in de verhalen van dit ondeugende kind. We maken onze eigen villa, gaan op bezoek in Taka-Tuka-Land en tillen hier en daar een paard op. Dus pak je gekste kleren er maar bij want Groen doet lekker hun eigen zin! DONS-docent(en): Eva B & Janina	DANS DOOR DE TIJD Figuratieve schilderwerken, abstracte moderne dans, romantische poëzie en expressionistisch theater. Huh wat?!? We gaan op ontdekkingsreis in een heel vreemd museum. We dansen door de tijd van holbewoners, Picasso's, Tsjajkovski's meesterwerken en blazen je straks omver met alle moeilijke termen en mogelijke kunstvormen. En Heh?!? Wie is eigenlijk die rare kwibus die daar in het hoekje verstopt staat? DONS-docent(en): Elodie & Talitha	<div data-bbox="1380 751 1804 1087" data-label="Text"> <p>BLOKAFSLUITING! MAANDAG 1 NOVEMBER T/M VRIJDAG 5 NOVEMBER PRESENTATIE VAN 16.30 TOT 17.20</p> </div>	KLUNS KUNST Aan de hand van het boek 'Prinses Arabella In Het Museum' ontdekt Geel maar liefst zeven verschillende kunstenaars. Zoals pompoenen van Yayoi Kusama, het eten van Claes Oldenburg en de vazen van Grayson Perry. Die gekke kunstwerken roepen vragen op. Wat maakt iemand een kunstenaar en kunst kunst? Door de kunstwerken na te maken kunnen wij misschien ontdekken wat iets kan betekenen en wat het doel ervan is.... DONS-docent(en): Jilke	ORANJE EN GEEL FLODDERTJES Het is bijna weekend, dat betekent dat we de haren los gooien en lekker los gaan. Geel en Oranje gaan hun handen eens flink vuil maken, letterlijk! Vieze kleuren, vies eten, vieze gezichten, we gaan het allemaal meemaken. Dus lieve DONS ouders zet die douche maar vast aan, we gaan de komende vrijdagen in eens flinke Floddertjes van de kids maken.... DONS-docent(en): Jitske
GEEL	HUUP HUUP, BARBATRUC! De Barbapapa familie bestaat uit 9 heel verschillende wezentjes. Ze zien er allemaal anders uit en hebben hun eigen hobby's. En door van vorm te veranderen kunnen ze de moeilijkste problemen oplossen. Wij gaan op zoek naar onszelf als Barbapapa. Kunnen wij op de een of andere manier ook van vorm veranderen? Blijf je dan nog wel jezelf? Op deze manier zullen wij op een speelse manier bezig zijn met filosofie. DONS-docent(en): Jilke	KAPOT HARD PIRATEN Kunnen we snel, langzaam of hard? Kunnen wij het repareren, maken of is het kapot? Wij slaan er op, rammelen er aan of gaan ermee aan de haal. Als echte piraten zullen wij alles onderzoeken en uitproberen. Wij verleggen onze grenzen, want geen zee is ons te ver en er is niets wat Geel niet durft! AarggggH. DONS-docent(en): Maarten		DE KAMELEON MET DE GESPIKKELDE TONG. Op een middag bekeek de kameleon zichzelf eens goed in een waterdruppel. Het zag er fantastisch uit. Zijn kleuren waren prachtig afgestemd op de omgeving. Maar nee, wat nu?!? Opeens zat er niet 1 maar 31 stippen op zijn tong. Waar ze vandaan kwamen wist niemand... En zo komt het dat de kameleon begint aan een groot avontuur. Gelukkig gaat Oranje hem te helpen, want anders kan het wel eens goed mis gaan... DONS-docent(en): Amber & Auke	
ORANJE	DE GROTE SPELSHOW Oranje gaat de competitie aan om erachter te komen wie de grootste alleskunner van DONS is. En met DONS bedoelen we echt DONS. Want ook de kinderen van de BMS spelen mee! Elke week nieuwe spellen en kansen. Van quizen tot balspelen, van teamsport tot jezelf uitdagen. Maak je borst maar nat oranje, dit beloofd een spannende wedstrijd te worden! DONS-docent(en): Jitske	MISSIE O.R.A.N.J.E Op een (vermoedelijk) herfstachtige dag ontvangt Oranje een vreemde boodschap. Er wordt gevraagd of ze in het diepste geheim mee willen werken aan een hele belangrijke missie; MISSIE Oranje. Ze worden gelijk flink op de proef gesteld en gaan aan de slag als echte spionnen. Ze moeten goed samenwerken, behendigheid ontwikkelen en puzzels kraken. Hopelijk kunnen wij dan samen de missie vervullen.... DONS-docent(en): Jilke	DE PROFESSOREN WAT ALS, WAAROM, HOE? De donderdag wordt een dag vol proefjes en onderzoeken voor Blauw. Wij willen namelijk ALLES weten. Aan het einde van het blok kunnen de kinderen zich dan ook echte professoren noemen. Duimen dat wij met onze proefjes niet per ongeluk de school opblazen, want die is net zo mooi verbouwd..... DONS-docent(en): Anne & Krist		
BLAUW	VOOR ALTIJD ZOMER Van een herfstdip gaan de kinderen van Blauw geen last krijgen. Zij gaan er namelijk voor zorgen dat het voor altijd zomer blijft. Met zomerse activiteiten, geuren en kleuren zorgen ze ervoor dat ze het zonnetje blijven voelen. Klaar voor een lange autorit naar de camping en zand tussen je tenen? PS: Vergeet je niet in te smeren DONS-docent(en): Anne	DE MAGISCHE 'DROMENKIP' Ergens op een plek die niemand weet te vinden, verzorgt een kleine muis de Dromenkip. Ze voert de kip speciale vuurvliegjes die gedachten van grote mensen vangen. De kip legt parelmoer eieren die onder de ramen van kinderen voor prachtige dromen zorgen... Help, wat nu?!? De heks Oerka wil de kip vergiftigen zodat er alleen nog maar nachtmerrie eieren zijn. Kan Blauw de muis en de Dromenkip helpen om samen de dromen te redden? DONS-docent(en): Amber	123 TSJAIKOVSKI! Pjotr Tsjajkovsky; de bedenker van de Notenkraaker, de maker van Peter en de Wolf, het Zwanenmeer en nog veel meer!!!! Paars gaat luisteren naar deze prachtige muziek en verhalen, kijken naar de voorstellingen en zelf aan de slag met het maken van een boek, met mooie tekeningen, dierenmaskers. of misschien wel ridderschilden? We leren een pirouette draaien en hoe je kunt worden opgetild als een echte danser... DONS-docent(en): Jeroen	BLAUW EN PAARS JIJ MAG HET ZEGGEN!! Altijd al een idee gehad van iets wat je heel erg graag wilt doen? Nu mag en kan het! Iedere week krijgt één van jullie de kans om die week daarop, iets vets uit te proberen. Als je aan de beurt bent mag je al je idee pitchen, jullie zijn de meester over jullie eigen idee. Jullie vertellen jullie idee aan jullie 'activiteitontwerper' (dat ben ik) en dan gaan we die week daarop met jouw idee iets leuks doen. Of je nou een spel wilt doen, iets wil ontwerpen, ontdekken, bouwen.. Niks is te gek dus LET'S GO! DONS-docent(en): Maré	
PAARS	HET GEHEIM VAN DE FARAO Lang, heel lang geleden werd het oude Egypte geregeerd door de grote Farao Ramses. Toen gebeurden er hele vreemde, onverklaarbare dingen... Ze zeggen dat de ketting van de Farao hier iets mee te maken heeft. Na zijn dood is die verdwenen en nooit meer teruggezien... Paars duikt de Pyramide in om achter het geheim van de Farao te komen. Kijk uit voor boobytraps! DONS-docent(en): Talitha	GIGA-GANTISCHE GAMES Van Stratego naar Ganzenbord en dan door naar Cluedo. Dit blok staat in het teken van spellen. En niet zomaar wat spellen; levensgrote en levensechte spellen! De kinderen van groep paars zijn zelf de pionnen, de quizmasters, en de bank. Wie verovert de vlag en wie belandt in de put?? DONS-docent(en): Anne & Krist	HET RODE FESTIFEEST Corona hoest roet in het eten; geen geweldige zonnedansjes, niet doof worden van knetterharde muziek en geen on-charmante foto's. De langverwachte festivalzomer van de juffen van DONS ging niet door. Maar zie hier de oplossing !! Rood maakt gewoon hun eigen festival! Geheel met eigen management, marketing, Spotify playlist, lichtjes en héél véél lekker eten. Bij Rood gaat het dak eraf! DONS-docent(en): Melina & Talitha	ROOD EN GOUD TGIF Eindelijk vrijdag! School is voorbij en het is eigenlijk al weekend. Tijd om eens even lekker zelf te weten wat ik ga doen vandaag. Tekenen of knutselen, voetballen of een Duckie lezen. Het kan allemaal! En als ik me verveel? Mag natuurlijk, maar het hoeft niet! Want de meester heeft nog een berg aan leuke ideeën, sporten, spellen en andere keuzes. En als ik dat nou ook niet wil? Dan ga je lekker op je rug liggen en naar de wolken kijken. Want, Thank God Its Friday!!! DONS-docent(en): Lodi	
ROOD	LEVEL UP! Gamen kan heel leerzaam of ontspannend zijn, maar het is ook een manier om te ontdekken wat je interesses en kwaliteiten zijn en ja, eigenlijk ook wie je vanbinnen bent. Aan de hand van verschillende games gaan wij op ontdekking. Waar ben ik goed in? Maar ook: wat zijn de voor- en nadelen van gamen? En wat kan ik van gamen allemaal leren? Wij gaan een LEVEL Up, maar dan gewoon in life! *BLING* DONS-docent(en): Kaily	BINNENSTEBUITEN Het is niet makkelijk om kind te zijn. De emoties gieren door ons lijf. We kunnen tijdens een woedeaanval ineens in de lach schieten of heel hard huilen en na vijf minuten nergens meer last van hebben. Wat een rollercoaster! Hoe werken emoties? Want iedereen is natuurlijk anders. Dit is wat Rood de komende periode gaat ontdekken. Interessant... spannend... ik voel weer van alles opborrelen..... DONS-docent(en): Kaily & Melina			
GOUD	DONS HULP BIJ ONGELUKKEN (D.H.B.O) De DONS docenten hebben hun EHBO certificaat weer gehaald, Hoera! Het wordt tijd om die kennis te delen. Wat doe je als je je verbrand? Wie vraagt je als je vriend is gevallen en dubbelziet? Hoe weet je of je arm is gebroken of gekneusd? Aan de hand van echt gebeurde en hypothetische verhalen leren we wat je het beste kunt doen. Misschien heb je zelf wel een sterk verhaal over een ongeluk en wat er toen gebeurde? DONS-docent(en): Jeroen & Melina	OVEREENKOMST EN VERSCHIL Bij DONS is het elk jaar weer even wennen wie er in de nieuwe kleurgroepen zit. Verschillende leeftijden, andere klas, eigen kleding stijl? Dan lijkt het verschil soms groot maar je hebt vaak meer overeenkomsten dan je denkt. Soms heb je dezelfde lievelingsfilm of dezelfde beste voetballer. Met Goud gaan we beeld en spel gebruiken om de ander en daarmee jezelf beter te leren kennen. DONS-docent(en): Jeroen & Maré	DE TAAKMASTER Wij zijn Maré en Lodi. Wij zijn dit blok jullie TaakMasters. Wij zijn fantastisch en geniaal. En wij hebben dus ook fantastische en geniale taken bedacht voor onze geniale leerlingen. Die hiermee kunnen laten zien hoe geweldig en geniaal ze zijn. Voor elke taak krijg je punten. En aan het einde van het blok blijkt er wie het meeste groots geweldig en geniaal zal zijn. Simpel toch?!? Welkom bij TaakMasters!!! DONS-docent(en): Lodi & Maré		

