



	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG
GROEN	<b>GROENE SPROOKJES</b> Springen als kikker, dansen met rode schoenen en lopen in hele grote laarzen. Op maandag gaat Groen mooie sprookjes ontdekken, die ons ook iets groots of kleins over onszelf leren. <b>DONS-docent(en): Eva</b>	<b>VRIENDEN VOOR HET LEVEN</b> We gaan van alles ontdekken over vrienden, vriendschap en alles wat daarbij komt kijken. Wanneer is iemand je vriend? Hoe speel je dan samen? Soms heb je misschien een beetje ruzie en hoe maak je het dan weer goed? Aan de hand van de boekjes van Kikker, die drie hele verschillende vriendjes heeft, ontdekken we alles over het maken van vriendjes. <b>DONS-docent(en): Karlijn</b>	<b>ALLE GROEPEN</b>  <b>WOENSDAG</b> Op de woensdag eten we tosti's, vertellen we verhalen aan elkaar en doen we waar we zin in hebben. Dat kan zijn bakken in de keuken, een toneelstukje maken, hutten bouwen of lekker chillen in de speelzaal. <b>DONS-docent(en): Marit &amp; Sjoukje</b>	<b>WAT VOEL IK NOU?</b> Groen gaat op onderzoek uit. Namelijk naar onze eigen emoties. Dit doen we aan de hand van het boek 'Het kleurenmonster'. Samen met het kleurenmonster ontdekken we wat angst, boosheid, blijdschap en verdriet is. Hoe herken je al die emoties bij jezelf en de ander? <b>DONS-docent(en): Marit</b>	<b>GROEN, GEEL EN ORANJE</b>  <b>VRIJDAG</b> Op vrijdag doen we heerlijk rustig aan. Doucement. Tranquilo. We doen een leuk spelletje, maken mooie tekeningen, verkleden ons allemaal en spelen een toneelstuk: alles gebeurt op het moment zelf. Tot vrijdag! <b>DONS-docent(en): Kayleigh &amp; Marit</b>
GEEL	<b>HOE KLINKT DE WOLF?</b> Geel gaat luisteren naar Peter en de Wolf, verteld door Frank Groothof. We leren de karakters in dit verhaal kennen door herkenbare motieven in de muziek. Herkennen we deze karakters ook zonder de verteller? En hoe zouden onze eigen muzikale motieven klinken? <b>DONS-docent(en): Lieke</b>	<b>MIJN FANTASIEWERELD</b> Geel gaat aan de slag met het thema 'mijn fantasiewereld'. Wij gaan onze eigen dans, versje, kostuum, buurt en zelfs onze eigen wereld creëren. Binnen deze wereld zie ik mezelf als de held van de buurt. Elke werk ik keihard om mijn superkrachten te laten zien! Je kan een heuse spektakelshow verwachten tijdens de blok afsluiting van DONS. <b>DONS-docent(en): Lisa W &amp; Mina</b>	<div style="text-align: center;"> <p><b>BLOKAFSLUITING!</b>                          2 TOT 6 NOVEMBER                          VAN                          17.00 TOT 17.30</p> </div>		<b>WAT ALS DE WERELD EEN PODIUM WAS?</b> Wat nou als je, waar je ook bent, op het podium stond? Zou je dan elke dag een nieuwe rol aannemen? Vandaag doen alsof je een gebroken been hebt, morgen ninjatje spelen, overmorgen een superheld die dieren redt en dat allemaal afgewisseld met een mooi liedje of een dansje. Geel gaat spelen, spelen en nog eens spelen! <b>DONS-docent(en): Elke &amp; Emma</b>
ORANJE	<b>OP NAAR DE MAAN-DAG</b> "Hallo... Hallo? Hoor je mij? Over!" Oranje gaat de ruimte in! We leggen contact met astronaut Tina. Zij woont op de maan. Is de maan eigenlijk ver weg van hier? Hoe kan het dat de maan steeds van vorm verandert? Zouden we ook even op bezoek kunnen bij Tina? Ben je er klaar voor? 3, 2, 1, daar gaan we! <b>DONS-docent(en): Kayleigh &amp; Lisa</b>	<b>'T HUIS VAN ORANJE</b> We gaan op zoek naar het gevoel van thuis. Je ergens thuis voelen: in huis, maar ook in een land, bij iemand en in jezelf. Met dit gevoel gaan we 'het huis van oranje' bouwen. We bouwen onze eigen meubels en bedenken onze eigen regels. Komen jullie op visite? <b>DONS-docent(en): Elke &amp; Katja</b>			<b>BAAS VAN HET JOURNAAL</b> Als ik de baas zou zijn van het journaal, dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever! In dit blok gaan we op zoek naar het nieuws van Oranje. Wat speelt er? En hoe brengen we dit in beeld? Elke week werken we aan een nieuwsitem, dat wordt samengebracht in een te gekke uitzending! <b>DONS-docent(en): Bart &amp; Katja</b>
BLAUW	<b>JIJ EN IK EN IK EN JIJ EN WIJ</b> Wie ben ik? Wat vind ik mooi? Waar word ik blij van? En waarvan word ik verdrietig? En wie zijn dan alle mensen om mij heen? Alle mensen zijn verschillend; daar gaat Blauw zich in verdiepen. Wie ben ik, wie is de ander en wie zijn wij als groep? <b>DONS-docent(en): Coosje &amp; Mina</b>	<b>DE GROTE VRAGEN VAN BLAUW</b> Blauw gaat op zoek naar antwoorden op grote vragen. Waar komen we echt vandaan? Wat is het verschil tussen jou en mij? Tussen arm en rijk? Tussen zwart en wit? Deze en andere vragen stellen we en beantwoorden we met een prachtige kunst tentoonstelling. <b>DONS-docent(en): Bart &amp; Eva</b>	<b>DE VERHALEN VAN SPIN ANANSI</b> Een drol maken die kan praten, de koning een leugen verkopen, al het eten stelen: spin Anansi doet het allemaal. En hij weet iedereen voor de gek te houden! Blauw duikt in de verhalen van Anansi, een verhalencultuur die zijn oorsprong vindt in West-Afrika. <b>DONS-docent(en): Kayleigh &amp; Lisa</b>		
PAARS	<b>KABOOM!</b> Paars duikt in de wereld van percussie. Wat maakt er allemaal geluid om je heen? De plastic DONS beker maakt geluid als je het oppakt, neerzet, schuift en erop tikt. Je kunt met al die bewegingen een hele beat in elkaar zetten. Maar hoe doe je dat en welke voorwerpen kan je daar allemaal voor gebruiken? Paars werkt toe naar een geweldig percussiespektakel! <b>DONS-docent(en): Emma &amp; Esmee</b>	<b>ZELFGEMAAKT ORKEST</b> Ieder bouwt een eigen instrument. Het kan lijken op een trombone, viool, of trommel, maar misschien ontdekken wij wel een nieuw instrument? We gaan geluiden ontdekken en proberen of onze instrumenten ook samen mooi klinken. Wie weet een start voor onze eigen band? <b>DONS-docent(en): Kayleigh &amp; Lieke</b>	<b>NIGHT AT THE MUSEUM</b> "Grote kunstroof in het Stedelijk Muesum" stond in Het Parool. "Kinderen hebben vannacht werken gestolen van o.a. Matisse, Nam June Paik en Mondriaan. Grote paniek in het museum! Hoe komt de kunst weer terug?" We sluipen als echte kunstrovers en leren alles over moderne kunstenaars. Misschien pakken we zelf ook wel een penseel... Maar zijn die kunstwerken dan nog wel veilig? <b>DONS-docent(en): Coosje &amp; Eva</b>		
ROOD	<b>DE DONS BAKING (&amp; COOKING) BIBLE</b> Altijd al regenboog spaghetti willen proeven? Krijg jij geen genoeg van pizza avec spekjes? Welke smaken zou jij combineren als je een taart bakt? De ene week worden recepten bedacht, die de weer erna geproefd worden. Iedere week komt er een andere sterrenkok om kritisch mee te proeven. Aan het einde presenteren we het eerste echte DONS kookboek! <b>DONS-docent(en): Janne &amp; Karlijn</b>	<b>STADSE TAFERELN</b> 's Morgens wanneer je naar school gaat, zwaait je buurvrouw naar je, door het raam. Een vuilnisman hengelt een container uit de grond. Een fietser sjeest voorbij. Twee burens staan op het balkon te praten over de plantjes. Er gebeurt op elke straathoek wel wat, in de stad. Wij spelen deze taferelen na en laten zien wat er allemaal in onze stad gebeurt. <b>DONS-docent(en): Marit &amp; Sjoukje</b>	<b>LEER MIJ KENNEN</b> Dit blok spelen we het bekende 'Wie is de mol' spel. Elke week spelen we weer een ander spel waar de mollen kunnen mollen. En aan het eind van de dag natuurlijk: DE TEST. Wie. Zijn. De. Mollen. <b>DONS-docent(en): Lieke &amp; Lisa W</b>		
GOUD	<b>DEMONTEREN EN FABRICEREN</b> Slopen & recreëren, verwoesten & herstellen, afbreken & opbouwen. We gaan bestaande materialen demonteren, om daar vervolgens iets nieuws, beters en toffers van te fabriceren. Sloophamers, beschermbrillen en moed in de aanslag! Aan het einde van dit blok presenteren wij een nieuwe kunstcollectie. <b>DONS-docent(en): Bart &amp; Elke</b>	<b>BLAME IT ON THE BOOGIE</b> Een klas vol verveelde kinderen uit Goud dromen over een leven in de schijnwerpers. Want hoe cool zou het zijn om een eigen band te hebben met een super vette videoclip!? Dit blok laat Goud zich inspireren door een van de beroemdste kinderbands ooit! Blame it on the boogie!! <b>DONS-docent(en): Coosje &amp; Esmee</b>	<b>LAB GOUD</b> Betreden op eigen risico... Wat gebeurt er als je water mixt met olie en een bruis-tablet? Hoe maak je glow in the dark slijm? En klopt het dat je echt kunt vliegen? Iedere week doet Goud een nieuw experiment in het DONS-lab. Van klein moleculair onderzoek tot grotere, theatrale experimenten. Wij zijn benieuwd en zoeken alles tot de bodem uit. <b>DONS-docent(en): Karlijn &amp; Sophie</b>		